

# Grethe fandt fællesskabet på Boblberg.dk

*Efter Grethe havde mistet sin mand til kræft, manglede hun et fællesskab, en at opleve forskellige ting sammen med, så en sommerdag i 2017 oprettede hun en profil på Boblberg.*

TEKST OG FOTO: BOBLBERG, REDIGERET AF TORIL K. VIKESÅ

Grethe oprettede en profil på Boblberg i sommeren 2017. Hun havde mistet sin mand til kræft og det var et hårdt slag, at pludselig stå som enke, og mangle en at opleve forskellige ting sammen med.

Familie, venner og kollegaer var der nok af, og gode naboer manglede heller ikke. Men den tunge og voldsomme sorg, blev tydelig, da hverdagen kom og det var et tomt hus hun kom hjem til. Og det var her, det stod klart, at skal man nå alt det man drømmer om, skal man selv gøre noget.

I starten vidste Grethe ikke helt hvad hun kunne bruge Boblberg til, men vidste med sikkerhed, det var et fællesskab, hun søgte.

## Madklubbens Kvinder blev til

Straks hun kom ind på siden, var der masser af bobler, da aktiviteten i Københavns kommune er stor. Grethe oplevede Boblberg som mangfoldig med masser af forskellige mennesker og aktiviteter. Der gik ikke lang tid, før én bestemt bobl fangede Grethes opmærksomhed. En kvinde ved navn Majbritt havde oprettet en bobl, hvor hun søgte »veninder til shopping og hvad voksne kvinder ellers kunne finde på«.

Grethe kunne se at tre andre kvinder havde svaret på Majbritts bobl. Grethe greb muligheden og svarede også Majbritt. Herfra gik det stærkt for de fem kvinder og der blev booket bord på en café, hvor kvinderne skulle møde hinanden for første gang. De fem kvinder kikkede godt og der var mange fælles interesser og humoren manglede bestemt heller ikke.

## Boblberg gør folk åbne

Det, som Grethe synes Boblberg kan, er at det gør folk åbne. Hun oplevede mødet med de fire kvinder, som meget åbent, da de gik ind til mødet med samme



intention om at møde nye veninder. Det gav en vis tryghed.

Nogen vil spille fodbold, nogen søger en reservebedste, nogen vil lave en læseklub og nogen en madklub – alle muligheder er der, hvis man tør åbne lidt op for sig selv og sige ja tak til at møde andre. Grethe er vild med den overskuelighed Boblberg har, og elsker stadig at kigge på bobler. Hun afviser ikke, at hun selv kunne finde på at oprette en bobl en dag. Hun forestiller sig måske noget med at spille teater, da hun selv har spillet teater i mange år.

## Fremtiden bringer mere fællesskab

Som tingene ser ud nu, er kalenderen godt fyldt op for Grethe. I Madklubbens Kvinder er der også kommende begivenheder for Grethe. Ud over det, drømmer Grethe om en tur til New York engang i fremtiden. »Hvem ved, måske kan Boblberg hjælpe med at finde en mulig rejsekammerat«, siger Grethe.